

# Hur Ödeborgs förskola blev känd i Indien.



På våren 2015 blev jag tillfrågad om att samarbeta med en skola i Indien och eftersom Internationellt arbete är viktigt började jag fråga runt vilken förskola som var intresserad. Ramona och Sandra på Ödeborgs förskola nappade och vårt samarbete startade. I Förskolans läroplan står det att "Förskolan ska sträva efter att varje barn känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer"

Våra vänners skola ligger i Jaipur i centrala Indien och deras internationella koordinator Fahra Javed sköter kontakterna med oss här i Sverige.



Vi har jobbat med gemensamma teman som traditionell musik, dans, lekar, kläder, mat, traditioner och årstider och natur. Resultaten har vi skickat till varandra i form av inspelade filmer, digitala inspelningar, livekontakter (facetime)och vanliga brev.

Skolan i Indien har ca 1700 elever från 3 år till 18 år. Den heter N.H. Goel World school och är en privat skola med internat för de äldre eleverna.

Barn och personal på Ödeborgs förskola har fått lära sig mycket om Indien. De har fått fint material från vår vänskola och i mars 2018 fick vi chansen att åka och besöka dem. Jag sökte bidrag från Universitets och högskolerådet och blev beviljad medel som gjorde det möjligt för oss att åka dit en vecka på studiebesök.



Vi gjorde iordning bildspel från Sverige och köpte presenter och sedan bar det iväg. Vi blev väl mottagna och fick bo och äta på skolan. Det var en stor kontrast från lilla Färgelanda kommun och vi fick hålla föreläsningar för sju olika grupper. Allt ifrån lärare till elever till föräldrar. En stor skillnad från vår svenska skola är att alla pratar engelska. Redan från tre års ålder lär man sig det. Alla elever hyser också en stor respekt för alla lärare och när rektorn kom kysser man dennes fötter.



Vi lärde dem att baka kanelbullar och de lärde oss att göra en slags indisk pirog.  
Tre olika reportage i lokalpress blev det om oss och TV gjorde intervjuer.



Annars lärde vi oss att barn är i stort sett samma världen över och att skolan vi besökte var en elitskola med mycket rika föräldrar. Det vi nu önskar se är en sk public school där alla barn oavsett bakgrund går.



När vi kom hem gjorde vi en fest för all personal med indisk mat och ett fint bildspel så att alla fick ta del av detta äventyr.



Nu hoppas vi att våra vänner har möjlighet att få komma hit och hälsa på oss snart så att de får uppleva vårt vackra land.

Marie-Louise Forsberg  
Förskolechef Norr och Söder